



Cumhuriyet Halk Partisi

CHP PARTİ MECLİSİ

TOPLANTISINA SUNULAN

MERKEZ YÖNETİM KURULU RAPORU

(Ankara, 5 Aralık 2009)

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER

I.- GİRİŞ

1.1.- MESAJLAR

1.1.1.- GENEL BAŞKAN DENİZ BAYKAL'IN KURBAN BAYRAMI MESAJI

1.1.2.- GENEL BAŞKAN BAYKAL ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜNÜN 71. YILDÖNÜMÜ MESAJI (9 KASIM 2009)

1.1.3.- GENEL BAŞKAN BAYKAL'IN CUMHURİYET BAYRAMI'NIN 86. YILDÖNÜMÜ MESAJI (28 EKİM 2009)

1.2.- AKP'YE UYARILAR

1.2.1.- "HACİBEKTAŞ ÇEŞMESİ'NDEN AYRILIK KUYUSUNA DA, DÜŞMANLIK BATAKLIĞINA DA SU AKMAZ. O KARDEŞLİK, DOSTLUK ÇEŞMESİDİR. ÖYLE AKMAYA DEVAM EDECEKTİR"

1.2.2.- "BAŞBAKAN ÇOK TEHLİKELİ BİR İSTİKAMETTE HIZLA SÜRÜKLENİYOR. HEM PKK ATINA, HEM MİLLİ BÜTÜNLÜK ATINA BİNECEK. SENİN BU ÇİFT ATA BİNME MACERAN SİRKLERDE OLUR, PALYAÇOLAR YAPAR"

1.2.3.- "TÜRKİYE'DE BİR KARARGAH VAR. BU KARARGAH, BİR BÖLÜM ÖZEL İNSANLARA ÖZEL YETKİLER TANIYARAK, DEVLETE, HALKA KARŞI BİR "BASKI, TAKİP VE KORKU" DÜZENİN KURDU"

1.2.4.- BÜTÜN SORUNLARIMIZIN ANA KAYNAĞI EĞİTİMDİR, AKP'NİN EĞİTİM POLİTİKALARIDIR

II.- İÇ VE DIŞ SİYASAL GELİŞMELER

2.1.- İÇ SİYASAL GELİŞMELER

2.1.1.- “AÇILIMIN” HABUR FİYASKOSU

2.1.2.- YARDIMCI OLMAK İSTİYORUZ, AMA AKP’NİN NE YAPMAK İSTEDİĞİNİ ANLAMİYORUZ

2.1.3.- “BU BİR TÜRKİYE PROJESİ DEĞİLDİR; BU BİR AKP, PKK VE DTP PROJESİDİR.”

2.1.4.- TÜRKİYE 'DEMOKRATİK AÇILIM'IN İÇERİĞİNİ TBMM'DE DE ÖĞRENEMEDİ

2.1.5.- BUNLARI BİZ, YİRMİ YIL ÖNCE SÖYLEDİK

2.1.6.- AKP İKTİDARI İLE TÜRKİYE DEĞERLERİNİ YİTİRİYOR, KÖKLERİ KURUTULMAK İSTENİLİYOR

2.1.7.- İKTİDAR, YARGININ BAĞIMSIZLIĞINA SAYGI GÖSTERMİYOR

2.1.8.- TELEFON DİNLEMELERİ BİR REJİM OLAYI HÂLİNE DÖNÜŞMÜŞTÜR

2.1.9.- “DERSİM OLAYLARI” TARİHİMİZİN EN TRAJİK OLAYLARINDAN BİRİDİR

2.1.10.- BELGE DOĞRUYSA, GEREĞİNİ YAPIN”

2.1.11.- YOLSUZLUK VE KURALSIZLIKLAR

2.2.- DIŞ SİYASAL GELİŞMELER

2.2.1.- TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ

2.2.2.- ABD BÜYÜKELÇİSİ, “PKK'YA KARŞI YAPABİLECEĞİMİZ NE VARSA YAPACAĞIZ”

2.2.3.- “TÜRKİYE-AZERBEYCAN-ERMENİSTAN” İLİŞKİLERİ

2.2.4.- İRAN'IN NÜKLEER PROGRAMI DOSYASI BM'YE GİDİYOR

2.2.5.- DIŞİŞLERİ BAKANI: “1 MART TEZKERESİ GEÇMİŞ OLSAYDI, TÜRKİYE BİR SAVAŞ ALANI OLURDU.”

III.- SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞMELER

3.1.- EKONOMİK GELİŞMELER

3.1.1.- DÜNYA EKONOMİSİNDE GELİŞMELER

3.1.2.- AKP İKTİDARI DÖNEMİNDE ÜLKE EKONOMİSİNİN BÜYÜME POTANSİYELİ HEBA EDİLMİŞTİR

3.1.3.- BORÇLANMAYLA ÇARK DÖNMÜYOR

3.1.4.- EKONOMİ “TEĞET GEÇEN KRİZ” ALTINDA DÖKÜLÜYOR

3.1.5.- 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

3.1.6.- 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ HEDEF VE TAHMİNLERİ

3.1.7.- 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ VİZYONU OLMAYAN SANAL BİR BÜTÇEDİR

3.1.8.- BANKACILIK SEKTÖRÜ KREDİ YARATAMIYOR, AMA FAİZ GELİRLERİNİN KEYFİNİ SÜRÜYOR

3.1.9.- EKONOMİDE YENİ BİR GLOBAL ŞOKA DOĞRU

3.1.10.- EKONOMİDE BAZEN İYİ ŞEYLER DE OLUYOR

3.1.11- TÜRKİYE EKONOMİSİ BU ÇÖKÜŞ TÜNELİNDEN ANCAK CHP’NİN YENİ SOSYAL DEMOKRAT POLİTİKALARI İLE AŞABİLİR

3.2.- SOSYAL GELİŞMELER

3.2.1.- İŞSİZLİK, TOPLUMSAL BUNALIMA DÖNÜŞTÜ

3.2.2.- İŞ-KUR GENEL KURULU’NDAN ORTAK TESBİT: “TEMEL SORUN İŞSİZLİK”

3.2.3.- “GREVLİ TOPLU SÖZLEŞME”, KAMU ÇALIŞANLARININ DA EN TEMEL HAKKIDIR

3.2.4.- GEÇİM SORUNU BUNALTIYOR

3.2.5.- “İŞSİZLİK SİGORTASI FONU” İŞSİZLERE REFAH VE ONLARI İŞE HAZIRLAMAK AMACIYLA KULLANILMALIDIR

3.2.6.- AKP İSTİYOR, YÖK YAPIYOR

3.2.7.-İŞİN BAŞI EĞİTİME İNANMAKTIR, ÖĞRETMENE İNANMAKTIR, ONA SAHİP ÇIKMAKTIR

3.2.8.- AKP HASTA OLMAYI VERGİLENDİRMEYE BAŞLADI

3.2.9.- GDO'DA, İTHALATÇI İSTEDİĞİNİ ALDI

IV.- PARTİ FAALİYETLERİ

4.1.- PARTİ ÇALIŞMALARI

4.1.1.- GEZİ VE YERİNDE İNCELEMELER

4.1.2.- GENEL BAŞKAN BAYKAL'IN MESAJLARI

4.1.3.- ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANI BULUT YAŞAMINI YİTİRDİ

4.1.4.- GENEL BAŞKAN BAYKAL'IN KABULLERİ

4.1.5.- DİĞER FAALİYETLER

4.1.6.- GENEL BAŞKAN BAYKAL'IN KATILDIĞI ETKİNLİKLER

4.2.- ÖRGÜT VE ÜYELİKLERLE İLGİLİ GELİŞMELER

4.2.1.- 07 EKİM 2009 TARİHİNDEN SONRA ÖRGÜTTE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

4.2.2.- ÜYELİKLE İLGİLİ KONULAR

4.2.3.- İLÇE OLAĞAN KONGRELERİNİN BAŞLAMASI

V.-EKLER

- **AKP'NİN AÇILIMI, MECLİS'TE DE "BOŞ" ÇIKTI**
- **"AÇILIM PROJENİZ", TERÖR ÖRGÜTÜ İLE BULUŞMA MIYDI?**
- **AKP AÇILIM KONUSUNDA NEDEN TOPLUMSAL UZLAŞMA SAĞLAYAMIYOR?**
- **GENEL BAŞKAN DENİZ BAYKAL'IN İSTANBUL İL BAŞKANLIĞINDA YAPTIĞI BASIN AÇIKLAMASI (28 EKİM 2009)**

- **GENEL BAŞKAN DENİZ BAYKAL'IN BASIN AÇIKLAMASI (22 EKİM 2009)**
- **GENEL BAŞKAN BAYKAL'IN AZERBAYCAN HEYETİNİ KABULÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMASI (14 EKİM 2009)**
- **KARAMAN'DA TARIMIN SORUNLARI, CHP'NİN ÇÖZÜMLERİ**
- **'KORKUDAN KURTULMA ÖZGÜRLÜĞÜ' VE YARGI**
- **(TBB BASIN AÇIKLAMASI) TÜRK YARGI TARİHİNDEKİ TALİHSİZ GELİŞMELER ÜZERİNE KAMUOYUNA DUYURURUZ Kİ;**
- **YARGIYA KARŞI SALDIRI**
- **'HUKUK AYAKLAR ALTINDA'**
- **YARGI REFORMU ALDATMACASI YA DA YARGININ SİYASALLAŞTIRILMASI... -I-**
- **YARGI REFORMU ALDATMACASI YA DA YARGININ SİYASALLAŞTIRILMASI... -II-**
- **TSK'YE SALDIRMANIN CAZİBESİ**
- **AÇILIM VE 'YERELLEŞME' ÇABALARI**
- **14 SORUDA GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar)**
- **1 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA İLÇELER BAZINDA PARTİ KÜTÜĞÜNDE KAYITLI ASIL ÜYE SAYI DAĞILIMI**

CHP PARTİ MECLİSİ

GENEL BAŞKAN
DENİZ BAYKAL

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI
ONUR BAŞARAN ÖYMEN - CEVDET SELVİ - BİHLUN TAMAYLIGİL - YILMAZ ATEŞ

GENEL SEKRETER
ÖNDER SAV

GENEL SAYMAN
MUSTAFA ÖZYÜREK

GENEL SEKRETER YARDIMCILARI
ALGAN HACALOĞLU - MESUT DEĞER - MEHMET ALİ ÖZPOLAT

MYK ÜYELERİ
SUAT BİNİCİ - ALİ KILIÇ - AHMET SIRRI ÖZBEK - FAİK ÖZTRAK - SAVCI SAYAN
FATMA NUR SERTER - MEHMET ALİ SUSAM - FEVZİ TOPUZ-M.RIZA YALÇINKAYA

PM ÜYELERİ

AVNİ AKSU
ZEHRA ÖNAY ALPAGO
OYA ARASLI
NECLA ARAT
CANAN ARITMAN
YÜCEL ARTANTAŞ
İSMET ATALAY
DENİZ PINAR ATILGAN
E.AYDAN BARAN
BÜLENT BARATALI
NESRİN BAYTOK
TEKİN BİNGÖL
MEVLÜT COŞKUNER
İSMET ÇANAĞÇI
FARUK DEMİR
YUSUF KENAN DOĞAN
MAHMUT DUYAN
NEVİN GAYE ERBATUR
GÜROL ERGİN
ABDURREZZAK ERTEN
ŞERİF ERTUĞRUL

NERİMAN GENÇ
LEVENT GÖK
GÖKHAN GÜNAYDIN
DERVİŞ GÜNDAY
ABDULLAH EMRE İLERİ
MUHARREM İNCE
ALİ NİHAT İRKÖRÜCÜ
OSMAN KAPTAN
HÜSEYİN KARAKOÇ
İLKER KARAOĞULLARI
HÜSNİYE KAYA
BİRGEN KELEŞ
AYÇA BETÜL KINİMETE
ESFENDER KORKMAZ
F.GÜLSEREN KÖKSAL
ALİ İHSAN KÖKTÜRK
ŞAHİN MENGÜ
BUKET MÜFTÜOĞLU
ALİ OKSAL
ENSAR ÖĞÜT
CELALETTİN ÖZDEMİR

MALİK ECDER ÖZDEMİR
RAMAZAN KERİM ÖZKAN
UFUK ÖZKAN
TÜLAY ÖZÜERMAN
ATILA SAV
TACİDAR SEYHAN
ÇETİN SOYSAL
HAYRİ SİNAN SUNAY
BERHAN ŞİMŞEK
EROL TINASTEPE
ERDOĞAN TOPRAK
CAHİDE TUNÇ
ENİS TÜTÜNCÜ
BEDİR UÇAR
HÜSEYİN ÜNSAL
İNAYET BEGÜM YAVUZ
ABDÜLAZİZ YAZAR
SİNAN YERLİKAYA
EMİNE YURDATAP
ALİ RIZA YÜCEL

CHP YÜKSEK DİSİPLİN KURULU

YDK ÜYELERİ

YDK BAŞKANI
ORHAN ERASLAN

YDK BAŞK. YARD.
ORHAN AKBULUT

YDK SEKRETERİ
SELAHATTİN ÖCAL

ERGÜN AYDOĞAN
MEHMET BOZTAŞ
KEMAL CENGİZOĞLU
AVNİ ÇELEBİ

MERAL ÇİL
GÖKSEL DEMİRTAŞ
TUFAN DOĞU
SALİHA ÖĞÜTÇÜ

TÜRKAN GÜLDEREN ÖZTEKİN
NAZMİYE NÜKET TUĞCU
ALİ MUSTAFA UZUN
İBRAHİM YILMAZ

I.- GİRİŞ

1.1.- MESAJLAR

1.1.1.- GENEL BAŞKAN DENİZ BAYKAL'IN KURBAN BAYRAMI MESAJI

*“Biliyorum,
Gün gelecek işsizlik çığ gibi büyümeyecek.
Zamlar yağmur gibi yağıp, zulme dönüşmeyecek.
Sadaka gibi dağıtılan yardımlarla insanlarımızın onuru çiğnenmeyecek
Emeklilerimiz açlık grevi yapmayacak,
Yaşlılarımız banka kapılarında,
Gazimiz aç karnına yol kenarında ölmeyecek.*

*Biliyorum ve inanıyorum,
Gün gelecek analar, babalar evlat acısıyla gözyaşı dökmeyecek.
İnsanlarımız dini, dili, inancı, mezhebi, ırkı nedeniyle hor görülmeyecek,
dışlanmayacak.
Toprak bütünlüğümüz, ulusal birliğimiz ve Laik Cumhuriyetimiz tehdit altında olmayacak.*

*Bir umudum var
Herkesin aşı, işi olacak .
Yoksulumuz din istismarcılarının tuzağına düşmeden yardımlaşacak, Herkes
kimliğini şeref gibi taşıyarak, kardeşçe kucaklaşacak.*

İşte o zaman bayramlarımız buruk olmayacak.

*Çünkü, bugüne kadar dini bayramlar İslamiyet'in en özgür, en akılcı, en ileri, en
güzel yaşadığı ülkemizde huzurla kutlandı.*

*Bundan sonra da İslamiyet'le Cumhuriyetin, İslamiyet'le demokrasinin,
İslamiyet'le laikliğin, İslamiyet'le özgür kadın anlayışının en iyi şekilde
bağdaştırıldığı Türkiye'mizde bayramlarımızı bayram gibi kutlayacağız.*

*Bu inanç, duygu ve düşüncelerle ülkemize, insanımıza ve İslam dünyasına
barışı, kardeşliği, dostluğu, hoşgörüyü, yardımlaşmayı, paylaşmayı ve
dayanışmayı esas alan bayramlar diliyor, kurban bayramını içtenlikle kutluyor,
saygılar, sevgiler sunuyorum”*

1.1.2.- GENEL BAŞKAN BAYKAL ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜNÜN 71. YILDÖNÜMÜ MESAJI (9 KASIM 2009)

'71 yıl önce ölümsüzlüğe yolcu ettiğimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk bugün düşünceleri ve eserleriyle yolumuzu aydınlatıyor.

Hiç kuşku yok ki, bağımsızlık ve demokrasi benim karakterimdir diyen Mustafa Kemal'in özgürlük, değişim ve çağdaşlaşma projesi olan laik Türkiye Cumhuriyeti, günümüzde de içtenlikle benimsenmesi, savunulması, kararlılıkla korunması gereken en önemli eserlerinden biridir.

Çünkü günümüz Türkiye'sinde, Atatürk Türkiye'sinin olmazsa olmazları olan laik Cumhuriyetimize, toprak bütünlüğümüze ve ulusal birliğimize yönelik tehdit ve tehlikeler çok belirgin bir şekilde ortaya çıkmıştır. Ama mutlulukla belirmeliyim ki, toplumumuzun her kesimi giderek büyüyen bu tehdit ve tehlikelerin farkına varmaya, Atatürk ilke ve devrimlerini her geçen gün daha kararlılıkla sahiplenmeye, savunmaya başlamıştır.

71 yıl önce aramızdan ayrılan Atatürk, bir ülkenin onurunu haysiyetini koruyarak nasıl değiştirileceğini, nasıl dönüştürüleceğini, nasıl çağdaş ve örnek bir cumhuriyet haline getirilebileceğini, hem tarih yazarak, hem tarihe not düşerek göstermiş, hem de mazlum milletlere örnek olsun diye bunu tarihe tescil ettirmiş olan bir önderdir.

İşte bu yüzden, değeri her gün biraz daha artan ve sıradanlaştırılmayan Atatürk, yurt içinde olduğu gibi, barışın, kardeşliğin, insanlığın çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğu günümüz dünyasında da yüzyılın lideri olarak saygıyla anılmaktadır.

Bu aynı zamanda Atatürk'ün büyüklüğünün de kanıtıdır.

Atatürk, bir coğrafyaya da, tarihe de sığmayan çağının en önemli devlet adamlarından biridir.

Eserleri, sadece yaşadığı dönemde değil, aradan 71 geçmesine rağmen günümüzde de öneminden hiçbir şey kaybetmemiş, tam tersine her gün daha fazla değer kazanmıştır.

10 Kasımlar bu yüzden kazanımları sahiplenme, koruma, güçlendirme ve geleceğe taşıma günüdür.

Cumhuriyet Halk Partililer dün Mustafa Kemal ile çıktıkları yolda, bugün de Atatürk'ün ilke ve devrimleri ışığında kararlılıkla yürüyor ve Ulusal Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, saygı ve özlemle anıyorlar"

10 KASIMDA ATATÜRK'E SÖZ VERİYORUZ: BİZE BIRAKTIĞIN EN BÜYÜK MİRASINA, LAİK DEMOKRATİK CUMHURİYETE EBEDİYEN SAHİP ÇIKACAĞIZ.

Bugün, hepimiz için büyük önem taşıyor. Elbette milletimizin bu kadar derinden, yürekte bağlandığı, minnet ve şükran duyduğu, en büyük acıları yaşarken, en büyük utançlara mahkûm edilmişken Türkiye'nin başını doğrultup onurlu, şerefli bir ülke olarak dünya içinde tekrar yer tutmasına öncülük yapan bu büyük kahramanı elbette yürekte seviyor olmasının bu acı günde bu kaybı bütün milletimizin derinden hissetmesinin kaçınılmaz olduğu açıktır.

O nedenle bugün hepimiz için bir büyük milli sevgi sembolümüz olan Mustafa Kemal Atatürk'ü kaybettiğimiz günün yıl dönümü olarak derin bir acıyla, üzüntüyle, hüznle yaşayacağımız bir gündür.

Ama olayın bunun çok ötesinde derin bir anlamı olduğu açıktır. Mustafa Kemal Atatürk kimdir, ne yapmıştır, niçin önemlidir? Türkiye için niçin önemlidir? Dünya için önemlidir? İşte bugün bütün bunları düşünmemiz, Atatürk'ü yeniden kendi içimizde değerlendirmemiz, anlamını, önemini, kavramaya gayret etmemiz, kavramayanlara anlatmaya çalışmamız gereken çok özel bir gündür.

Bu duygular içinde 10 Kasımı yaşıyoruz. Mustafa Kemal, bir faninin, bir insanoğlunun milletine ve insanlığa hangi düzeyde büyük hizmetler yapabileceğini çok somut olarak gösteren, dünyada örneği çok kolay bulunamayacak olan müstesna bir şahsiyettir.

Milletine çok büyük hizmetler yapmıştır ama milletine hizmetler yaparken insanlığa kesinlikle ters düşmemiştir, insanlığın ortak yararlarına ters düşmemiştir.

İnsanlık adına milletine uygulanan yanlışlıkları bertaraf etmiştir. Milletinin başını doğrultmasına yardımcı olmuştur.

İnsanlık camiasıyla kaynaşmasına, bütünleşmesine yardımcı olmuştur.

İnsanlığa yeni ufuklar açmıştır. İnsanlığın bir zihni kargaşa döneminden geçmekte olduğu İkinci Dünya Savaşı öncesinin zihni bunalımlarının, ideolojik bağnazlıklarının en ileri ölçüde ortaya çıktığı, faşizmin, nazizmin dünyaya egemen olmaya çalıştığı bir ortamda, çok temel insanlık değerlerini, insan haklarını, demokrasinin özü olan insana saygı anlayışını, hukukun üstünlüğü anlayışını temel alarak Türkiye'nin demokratik bir açılımı için her türlü alt yapıyı kararlılıkla gerçekleştirmiş bir büyük şahsiyettir.

Mustafa Kemal dünya çapında bir siyasi önderdir. İnsanlığa ufak açmış bir siyasi şahsiyettir. Elbette böylesine büyük bir şahsiyetin ortaya koyduğu eser bütün dünyanın ilgisini çekmeye devam etmektedir. Mustafa Kemal'in ortaya koyduğu model, bugün Türk modeli diye bütün dünyada saygıyla karşılanmaktadır.

Bu model bir modernleşme modelidir. Az gelişmiş bir ülkenin kalkınmış bir ülke haline dönüşmesi için, henüz daha millet aşamasına gelmemiş bir cemaatler

topluluğunun bir milli bilince kavuşturulması için ve çağdaş medeniyetin daima bir temel hedef olarak kabul edilmesini sağlamak için çok büyük bir mücadeleyi başarıyla uygulamış bir insandır ve bu yönüyle de az gelişmiş toplumların feodal, din ve inanç baskısı altında zihnini, siyasetini, toplumsal ilişkilerini özgürleştirememiş olan toplumların bu dönüşümüne öncülük yapan çok ciddi bir siyasi düşünür olarak da insanlık tarihinde yerini almıştır.

Türkiye’de bize bıraktığı en büyük miras Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyetini ortaya koyan temel anlayış, temel zihniyettir. Mustafa Kemal, insanları dinsel kimliklerine, etnik kimliklerine göre hiçbir biçimde ayırmayı düşünmeden herkesin etnik kimliği, inancı, mezhebi, dini ne olursa olsun, herkesin eşit ve saygıdeğer olduğunu ve bütün insanlarımızın kimlikleri, etnik kökenleri, ırkları, inançları ne olursa olsun bu toplumun eşit birer parçası olduğunu ve hep birlikte bir millet oluşturduğumuzu, her birlikte bir millet oluşturmak zorunda olduğumuzu, uluslaşmanın çok temel bir hedef olduğunu görerek bu doğrultuda bilinçle gayret göstermiş çok önemli bir siyasi şahsiyettir. Bugünkü Türk milletinin ulaştığı bütünleşme, kaynaşma, dayanışma ve ülkemiz içinde ortaya çıkan milli bilinç hiç kuşku yok ki Mustafa Kemal’in eseridir. Mustafa Kemal bunu yenilikçi bir anlayışla yapmıştır. Bilimsel düşünceyi temel bir yöntem olarak kabul eden bir anlayışla yapmıştır.

Çağdaş değerler karşısında hiçbir komplekse kapılmadan insanlığın ortak değerlerini sahiplenerek ve o değerler etrafında toplumumuzun gelişmesine öncülük yaparak Türkiye’yi çok ileri bir aşamaya taşımayı başarmıştır.

O’nun ortaya koyduğu siyasi tablo büyük değer taşıyor, bize önerdiği hedefler çok büyük değer taşıyor. Hep birlikte bunun eserini, cumhuriyetimizi, cumhuriyetin altındaki temel zihniyeti, temel anlayışı, temel değerleri sarsmadan, bozmadan, çarpıtmadan sahiplenerek Türkiye’yi daha ileriye taşımak en büyük görevimizdir.

Bugün bizim için bir muhasebe günüdür, bir vicdan muhasebesi günüdür, bir iç muhasebesi günüdür. Atatürk’ün bizim için taşıdığı anlamı ve değeri sorgulamamız gereken, eksikimizi, yanlışımızı gözden geçirmemiz gereken bir gündür. Bu duygular içinde Atatürk’e bilinçle sahip çıkarak bugünü ve geleceği bu sorumluluk duygusu içinde yaşamak durumundayız.

10 Kasım, gerçekten Atatürk’ün en büyük eseri olan Cumhuriyetin değerini anlamamız gereken bir gündür.

Cumhuriyet öyle bir şeydir ki ona sahip olduğunuz zaman onun değerini kavramanız için fazla ihtiyaç ortaya çıkmaz, çıkmayabilir ama ne zamanki onu kaybetme tehlikesi baş göstermiştir işte o zaman bir cumhuriyet oluşturmanın, bir millet oluşturmuş olmanın hep beraber bu topraklarda eşitlik içinde, kardeşlik içinde birlikte yaşıyor olmamızın ne kadar büyük değer taşıdığını ancak o zaman anlamak durumunda kalırız ve ne yazık ki o zaman da pek çok şey için zaman geçmiş olur. Türkiye’yi böyle bir tuzağa kimsenin düşürmesine izin vermemeliyiz.

Cumhuriyetimizin değerini, önemini çok iyi bilmeliyiz. Cumhuriyetle ve onun arkasında Mustafa Kemal Atatürk’le ve onun arkasında Türk milleti olarak bu coğrafyada varlığımızı, onurumuzu, siyasi kimliğimizi, bağımsız devletimizi sahiplenip

sürdürüyor oluşumuz karşısında bütün milletimizle hesaplaşmak isteyenlerin karşısında kesinlikle dikkatli ve duyarlı davranmalıyız. Bu bizim temel sorumluluğumuzdur.

Tabii böyle duygular içinde geçirmemiz gereken bir günde cumhuriyetimizin temellerinin bir anlamda sarsılmasına yönelik, bizim uluslaşma projemizin aksatılmasına yönelik, durdurulmasına yönelik ve geriye çevrilmesine yönelik, Türkiye'yi tekrar etnik temelde ayrıştırmak isteyenlerin amaçlarına hizmet etmeye yönelik, Türkiye'deki birliğimizi ve bütünlüğümüzü, canım, o kadar da birlik, bütünlük, bırakın bunu, herkesin ayrı etnik kimlikleri var, bu etnik kimliklerin kendisini daha ileri götürmesine devlet olarak da katkı yapmalıyız.

Bu demokrasinin gereği çarpık anlayışını Türkiye'ye taşımaya yönelik bir büyük projenin Türkiye Büyük Millet Meclisine bugün getirilecek olmasının derin anlamını takdirinize bırakıyorum. Gerçekten, Atatürk'ün ve büyük eserinin saygıyla, takdirle milletçe selamlanması gereken bir günde Atatürk'ün mirasına, eserine karşı bir tuzağın, bir tertibin, bir ayrıştırma projesinin gizli gizli, o değılden Türkiye'nin gündemine taşınacak olması gerçekten çok acı bir olaydır. Bir tesadüf müdür bilmiyorum. Bir tesadüf müdür bu durum bilmiyorum ama bilinçli bir karar ise Türk Milletinin duyarlılığına karşı sergilenmiş çok büyük bir saygısızlıktır. Eğer birileri böyle büyük bir özgüven içinde, bir meydan okuma anlayışı içinde bunu ortaya koyuyorlarsa bunu hiçbir zaman unutmamalıyız.

Tabii bugün 10 Kasım, bayraklarımızın yarıya indiğı bir gün. Ama bilsinler ki o bayrak sadece bugün yarıya inmiş olacaktır... Yarın, o bayrak zirveye, hak ettiğı yere tekrar çıkacaktır.

1.1.3.- GENEL BAŐKAN BAYKAL'IN CUMHURİYET BAYRAMI'NIN 86. YILDÖNÖMÖ MESAJI (28 EKİM 2009)

Genel Başkan Baykal'ın mesajı şöyle;

“Cumhuriyetimizin 86. yılını gururla, mutlulukla heyecanla kutluyoruz.

Bu mutluluğumuzun, heyecanımızın, gururumuzun nedeni, Cumhuriyetimize, ulusal birliğimize ve toprak bütünlüğümüze yönelik, içten ve dıştan tehditlere, saldırılara milletimizin kararlılıkla karşı çıkması ve korumasıdır. Milletimizin Laik cumhuriyetimiz, ulusal birliğimiz ve toprak bütünlüğümüz konusundaki duyarlılığıdır.

Bu duyarlılık ve kararlılık cumhuriyetle demokrasiyi karşı karşıya getirme, birbirinin karşıtı gibi gösterme, milletimizi ayırıştırma oyununu da bozmuştur.

Bütün açıklığıyla ortaya çıkmıştır ki, demokrasinin olanaklarını cumhuriyeti tahrip etmek, cumhuriyetin temellerini zayıflatmak, laik cumhuriyetin kazanımlarını ortadan kaldırmak için kullanmak isteyenler emellerine ulaşamamışlardır, ulaşamayacaklardır.

Ayrıca, 86 yıllık Cumhuriyetimiz dost düşman herkese gösterdik ki, Laiklikle İslamiyet'i bir arada, barış içinde yaşatan, toplumsal hayatta uygulayan Türkiye Cumhuriyeti, cumhuriyet ile demokrasiyi de yaşatmıştır, yaşatacaktır.

Bu mutlu, coşkulu günümüzde başta, toplumu, tarihi değiştiren, yenileyen dünyanın en iddialı projelerinden biri olan Cumhuriyet projesinin mimarı, Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah ve mücadele arkadaşlarını şükranla anıyor, şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık diliyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum”

1.2.- AKP'YE UYARILAR

1.2.1.- "HACIBEKTAŞ ÇEŞMESİ'NDEN AYRILIK KUYUSUNA DA, DÜŞMANLIK BATAKLIĞINA DA SU AKMAZ. O KARDEŞLİK, DOSTLUK ÇEŞMESİDİR. ÖYLE AKMAYA DEVAM EDECEKTİR"

"HERKES ŞUNU ÇOK İYİ BİLSİN: HAZRETİ MUHAMMED'İ, HAZRETİ ALİ'DEN, HAZRETİ ALİ'Yİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'TEN AYIRMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR. BU BERABERLİK, TÜRKİYE'NİN TEMELİDİR. BU ZİNCİRİ KİMSENİN KIRMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR" .

-"Dersim tartışmasını Türkiye'de kimse bir mezhep, inanç, etnik kimlik tartışmasının dayanağı haline getirmeye kalkmasın. Çünkü, olay öyle değildir. Başbakan dahil bilen bilmeyen insanın istismar etmeye çalıştığı bu olaylar, bir mezhep olayı olmuş olsaydı Anadolu bambaşka olurdu. Anadolu ayağa kalkardı. Böyle bir olay, bir başbakanın ağzından duymaktan utandığım şekilde bir 'kerbela' olayı olarak görülmüş olsaydı olay böyle mi olurdu? Akıl var mantık var"

-"Başbakan belediye başkanırken İstanbul'da cemevini yıkmak için dozerleri gönderdi. 'Cemevi, cümbüş evi' diyecek, Sivas'ta bu memleketin güzide insanların yakılması karşısında kılını kıpırdamayacak, mensup olduğu parti en değerli hukukçularını onları savunmak için seferber edecek, olayın üzerinden bunca yıl geçmesine rağmen hala o acıya saygıyı yansıtan bir anlayışla yeniden değerlendirilmemiş olacak, sen de başbakan olarak duracaksın, 60 yıl öncesinden menfaat sağlamaya çalışacaksın"

-"Benzin bidonları ile Sivas'ta Madımak'a saldıranların dostları, arkadaşları, onları himaye edenler şimdi CHP ile yıllarca inanç ortaklığı içinde olduğumuz, dayanışma içinde olduğumuz insanlarla aramızı açmaya çalışacaklar."

-"Türkiye Cumhuriyeti başbakanı olarak, Sudan'da El Beşir'in 300 bin kişiyi öldürme olayı karşısında 'katliam değildir' diyen sen, nasıl olur"

da 62 yıl önce yaşanmış, yüreğimizi hala kanatan bu acı olaylar için böyle demeyi içine sindirebilirsin, vicdanına sindirebilirsin, TBMM'de milletvekili olurken yaptığın anayasal yemine nasıl sindirebilirsin?"

-“Ayıp olan, yanlış olan, zararlı olan bu. 60 yıl öncesinden siyasi menfaat derleyecek başbakan; başka kapıya, başka kapıya... Alevilerden sana hayır yok.”

-“Başbakan'a sorumluluğunu idrak etmeyi tavsiye ediyorum. Çok yanlış söylemlerin içine düştü. Demek ki sıkıştığı zaman onun gözden çıkaramayacağı hiçbir değer yoktur.

1.2.2.- “BAŞBAKAN ÇOK TEHLİKELİ BİR İSTİKAMETTE HIZLA SÜRÜKLENİYOR. HEM PKK ATINA, HEM MİLLİ BÜTÜNLÜK ATINA BİNECEK. SENİN BU ÇİFT ATA BİNME MACERAN SİRKLERDE OLUR, PALYAÇOLAR YAPAR”

-“İzmir'de DTP konvoyu geçerken yaşananlar acı olaylardır, üzücü olaylardır. Başbakan 'PKK bayrağı açarsan böyle olur' diyor. Sayın başbakan Allah aşkına sen şu işte kafanı bir netleştiren. PKK bayrağını açmak Türkiye'nin nerelerinde suç, nerelerinde değil? Türkiye'de PKK bayraklarının açılmadığı yer mi var?"

Sen bugüne kadar PKK bayraklarının açılmasına göz yuman başbakan değil misin? Senden güç alarak bu bayrakları açmıyorlar mı? Kim alıştırdı buna? Bunu alıştıran sensin, buna göz yuman sensin? Başbakanın açmazı bu. Başbakan açmazı, hem PKK karşısında işbirliği, hem de vatandaşın karşısında şikayetçi konumuna girmenin tutarsızlığı. İki ata binme numarasını burada sürdüremezsin"

-“Başbakan' "Türkiye üzerinde ameliyata izin vermem" demiş. Vay, vay, vay. Eğer Türkiye üzerinde ameliyat yapılacak ve başbakan buna izin vermediği için, bu yapılmayacaksa vay Türkiye'nin haline.

Bir başbakan Türkiye üzerinde ameliyat yapılması ihtimalini dile getirmek zorunda kalıyorsa ve buna ben izin vermem diyorsa, sana gelinceye kadar izin vermeyecek çok insan var"

"Türkiye'nin 90 yıllık tarihinde ilk kez bu iktidar döneminde, devlet katında eğitim yoluyla etnik ayrımcılık sokuldu. Bölücülüğü, ayrımcılığı bir politikaya dönüştürmeye başlarsan çok ciddi tepkiye maruz kalırsın. PKK'nın ayrımcılık politikasına hizmet ediyorsun. Başbakan PKK'nın tuzağına düştü."

-“Bu hükümetin Dışişleri Bakanı "Eğer 1 Mart 2003 tarihli tezkere geçmiş olsaydı, Türkiye bir savaş alanı olacaktı" diyor. Bunu CHP tek başına, 2003'ten önce söylüyordu. Bunu söylediği için de her türlü saldırıya hedef olmuştu. Şu işe bakınız ki, sene 2003, sene 2009. 6 yıl sonra devletin Dışişleri Bakanı, CHP'nin haklı olduğunu itiraf ediyor.”

-“Peki Türkiye’yi savaş alanı haline getirecek o tezkereyi Meclise kim, hangi parti, hangi hükümet getirmişti? CHP'nin haklılığının anlaşılması için umarım her konuda 6 yıl geçmesine gerek kalmaz”

1.2.3.- "TÜRKİYE'DE BİR KARARGAH VAR. BU KARARGAH, BİR BÖLÜM ÖZEL İNSANLARA ÖZEL YETKİLER TANIYARAK, DEVLETE, HALKA KARŞI BİR “BASKI, TAKİP VE KORKU” DÜZENİN KURDU"

-“Bu karargahın en temel araçlarından birisi de telefon dinlemeleridir. Hedefleri bazen yargıdır, bazen silahlı kuvvetlerdir, bazen başka kurumlardır. Ama hepsi, devletin içinde, hukuka dayanan bir kamu faaliyeti olmanın ötesinde, iktidarı kullanan bir çevrenin, devlet gücünü kendi özel hesapları için kullanmak üzere oluşturduğu defacto bir karargahtır”

-“Türkiye’de telefon dinlemeleri, bireysel insan hakkı ihlalinin ötesinde, devletin işleyişini zaafa uğratmayı öngören, devlet

organlarını sindirmeyi, etkisizleştirmeyi amaçlayan bir yöntem olarak bilinçli bir şekilde kullanılmaktadır”

-"Bu, olayın rejim olayı haline dönüştüğünü gösteriyor. Olay, insan hakkından kaynaklanan bir şikayet olmanın ötesinde; devletin, hukukun özgüven içinde işlediği bir durumun ortadan kaldırıldığı, organların sindirildiği, şantaj tabi tutulduğu, baskı altına alındığı bir tablo ile Türkiye'nin karşı karşıya olduğunu göstermektedir”

-"Bu vahim bir olaydır. Bu duruma planlı hazırlıklı bir şekilde gelindiği dikkate alınır, öngörülen amacın da zaten Türkiye'de kurumları teslim almak, yıldırım ve böylece bir vesayeti Türkiye'ye dayatmak olduğu, bu amaca yönelik yapıldığı ortaya çıkar.”

-"Adalet Bakanlığı jandarmanın dinleme yapmasını engellemek üzere yetkisini kullandı. Bunu MİT ve Emniyet için kullanmadı. Adalet Bakanlığı anayasal kurumlar arasında bir ayırım yapmayı hangi siyasi düşünceyle, hangi hukuk saygısıyla izah eder durumdadır”

-"Bu karargahın en temel araçlarından birisi de telefon dinlemeleridir. Hedefleri bazen yargıdır, bazen silahlı kuvvetlerdir, bazen başka kurumlardır. Ama hepsi, devletin içinde, hukuka dayanan bir kamu faaliyeti olmanın ötesinde, iktidarı kullanan bir çevrenin, devlet gücünü kendi özel hesapları için kullanmak üzere oluşturduğu defacto bir karargahtır”

-"Türkiye'de telefon dinlemeleri, bireysel insan hakkı ihlalinin ötesinde, devletin işleyişini zaafa uğratmayı öngören, devlet organlarını sindirmeyi, etkisizleştirmeyi amaçlayan bir yöntem olarak bilinçli bir şekilde kullanılmaktadır”

-"Bu, olayın rejim olayı haline dönüştüğünü gösteriyor. olay, insan hakkından kaynaklanan bir şikayet olmanın ötesinde; devletin, hukukun özgüven içinde işlediği bir durumun ortadan kaldırıldığı, organların sindirildiği, şantaj tabi tutulduğu, baskı altına alındığı bir tablo ile Türkiye'nin karşı karşıya olduğunu göstermektedir”

1.2.4.- BÜTÜN SORUNLARIMIZIN ANA KAYNAĞI EĞİTİMDİR, AKP'NİN EĞİTİM POLİTİKALARIDIR

“24 Kasım öğretmenler günü dolayısıyla öğretmenlerimizi saygılarımı, şükranlarımı iletiyorum”

*Türkiye’de eğitimin ve öğretmenin sorunlarına yönelik bir ciddi ilginin bugüne dahi yansıdığını söylemek imkânı yok. Ne yazık ki eğitim sorunlarına duyarsız bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu, Türkiye’nin en temel konusu olarak çok büyük önem taşıyor. Eğitim sorunu da, en temel dayanak noktasını öğretmende bulmaktadır. Öğretmen eğitimi, en güç koşullarda en başarılı şekilde sürdürebiliyor. O nedenle eğitim sorununa en anlamlı yaklaşım öğretmene sahip çıkarak, öğretmenden yola çıkarak yapılacaktır. Bu konuda tabii söylenecek çok şey var. Yani ekonomisiyle, öğretmenin toplumdaki konumuyla ve öğretmene yönelik iktidar yaklaşımıyla ilgili, eğitim sorunlarıyla ilgili hepimiz bütün o değerlendirmeleri biliyoruz ama ben bir tek noktaya dikkati çekmek istiyorum. **Artık şu yaşanarak anlaşılmıştır ki, Türkiye’de eğitim sorunlarının çözümü için öğretmenliği bir kariyer olarak, bir meslek olarak sahiplenmek lazımdır.***

“Öğretmenliği kim olursa yapar, yarım zamanlı, sözleşmeli veya saatlik uygulamayla da dahi yapar” anlayışını mutlaka geride bırakmak lazımdır.

Öğretmenliğin bir vokasyon işi, bir kendini adama işi, bütün yaşam boyu sürdürülecek bir temel inanç işi olduğunu, bunu yapan insanlara toplumun hak ettikleri sosyal güvenliği, meslek koşullarını yaratmak zorunda olduğumuzu artık görmemiz gerekir diye düşünüyorum. Ne yazık ki Türkiye’de öğretmen sorunlarının yükselişi, bu hükümetin eğitime bakışıyla başlamıştır. Eğitimi, özellikle kamu eğitimini, devlet eliyle verilen eğitimi etkisizleştirme, gözden düşürme ve Türkiye’de çocuklarımızın, gençlerimizin bu ana eğitim ve yetişme kanalını üvey evlat muamelesine tabi tutma anlayışı Türkiye’de eğitim sorunlarının da ve öğretmen sorunlarının da ortaya çıkmasına temel neden olmuştur. İşin başı eğitime inanmaktır, öğretmene inanmaktır, ona sahip çıkmaktır. Türkiye, cumhuriyetin ta kuruluş dönemlerinden başlayarak bu konuyu çok iyi kavramıştır. Yeni toplumun, yeni devletin ancak bilinçli ve sahip çıkılan bir eğitim ordusuyla başarılabileceğini görmüştür ve onun gereğini yapmıştır. Onların sayesinde bugünlere geldik. Şimdi bir bozulma dönemini yaşıyoruz, bir çözümlenme dönemini yaşıyoruz. Umarım, bu dönemi de en kısa zamanda artık aşacağız, arkamızda bırakacağız.

Yeni Türkiye oluşturulurken en temel değişimlerden birisinin yaşanacağı konu eğitim konusu ve öğretmen konusu olacaktır.

II.- İÇ VE DIŞ SİYASAL GELİŞMELER

2.1.- İÇ SİYASAL GELİŞMELER

2.1.1.- “AÇILIMIN” HABUR FİYASKOSU

A.- HABUR'DA, İMRALI'DAN GÖNDERİLEN YOL HARİTASI UYGULAMAYA KONULMUŞTUR.

Habur'da ortaya çıkan olay gizli tutulmuş bir senaryonun uygulanmaya başlanmasıdır:

Kandil Dağı'ndan kamptan 8, Musul yakınlarındaki Mahmur Kampından ise 26 kişi olmak üzere toplam 34 kişilik “Grubu”, İmralı'nın çağrısı ve ortaya koyduğu yol haritası doğrultusunda Türkiye'ye teslim olmak için Habur Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı.

Kandil Dağı'ndan gelecek PKK'lı grup, Mahmur'dan yola çıkan grupla Musul ile Erbil arasındaki Kelek Kasabası yakınlarında buluştu. Silahsız olan 4'ü kadın 8 PKK'lının buluşmaya son model ciplerle geldiği dikkat çekti.

34 kişi önce Irak'ın Zaho kenti'ne geldi. İbrahim Halil Gümrük Kapısı'nda bir süre işlemleri yapılmak üzere bekletilen grup, daha sonra Türkiye ile Irak arasındaki köprüyü yürüyerek geçip Habur Sınır Kapısı'nda jandarmaya teslim oldu.

Sınır kapısına geldiği zaman özel yetkilendirilmiş savcılar, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kadroları, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın en üst düzey yetkilileri, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, adeta devlet tam kadro olarak Habur kapısında giriş yapanları karşıladılar.

“**Habur senaryosu**” tek taraflı olarak birilerinin Irak'ın dağlarında karar almasıyla ortaya çıkmış bir tablo değildir. Karşılıklı mutabakatla, müzakereyle, ayrıntılarını tarif ederek hazırlanmış olan bir senaryonun, halktan, toplumdan, Türkiye Büyük Millet Meclisinden gizli tutularak uygulanmaya başlanmasıdır.

Başbakan, daha önce, “*teröristi takbih etmeyi de muhatap almıyorum*” diyordu. Onları buraya gönderen talimatı kim verdi? Nereden gitti o talimat, niçin indiler onlar? Kendi takdirleriyle mi indiler? Kendileri mi kararlaştırdılar? Birileri onlara “*İnin*” dedi.

İndiler, devlet de, müsteşarı, istihbaratı ve yargısı ile onları tam kadro karşıladı.

B.- DAĞDAN 34 KİŞİ İNDİ, KENTTE 50 BİN KARŞILADI

İmralı'nın çağrısı üzerine Türkiye'ye giren Kandil'deki 8 PKK'lı ve Mahmur'dan 26 mülteciyi Silopi'de aralarında DTP yöneticilerinin de bulunduğu yaklaşık 50 bin kişi karşıladı.

Parti otobüsünün üzerinde DTP üst yönetilerinin arasında PKK bayrakları açtılar. Alanda, 'Çözumsuzlüğün çözümü barış elçileri', 'Barış güvercinleri hoş geldiniz', 'Barış için çift taraflı ateşkes', 'Reber Apo'nun barış elçileri' ve 'Demokratik açılımın yolu, yol haritasından geçer' pankartları taşıdılar.

"Biz pişman değiliz. Biz silahı bırakmayacağız. Biz şiddeti bırakmayacağız. Sizinle mücadeleyi bırakmayacağız. Size şartlarımızı, tekliflerimizi taşımak üzere buraya geldik. Mektubumuz elimizde geldik. Ankara'ya gideceğiz ve Ankara'daki yetkililere de bunu anlatacağız. Bunun gereğini yapın, yapmazsanız görürsünüz." dediler.

C.- GELENLERE 221. MADDE HATIRLATILDI, AMA YARARLANAN OLMADI

"Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz. 1920" (Mustafa Kemal ATATÜRK)

Soruşturma sırasında, etkin pişmanlığı düzenleyen TCK'nın 221. Maddesi hatırlatılarak, **"Bu kapsamda ifade vermeniz halinde suç vasıflarınız değişir"** uyarısı yapıldı. Ancak bu maddeden yararlanmayı kabul eden olmadı. **"Pişman değilim,, ben pişmanlık talep etmiyorum."** dediler. Niye geldiniz diye sorulduğu zaman ise, **"Biz buraya elçi olarak geldik"** dediler. Ellerinde 9 maddelik taleplerini sıralayan bir mektupla geldiler.

Oysa, TCY'nin "etkin pişmanlık" başlıklı 221. maddesi, **"Örgüt üyesinin, örgütün faaliyet çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeksizin gönüllü olarak örgütten ayrıldığını ilgili makamlara bildirmesi halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz"**, **"Örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeden yakalanan örgüt üyesinin, pişmanlık duyarak örgütün dağılmasını veya mensuplarının yakalanmasını sağlamaya elverişli bilgi vermesi halinde hakkında cezaya hükmolunmaz"** hükümlerini düzenliyor.

Diğer yandan, Anayasanın 138, Hâkimler ve Savcılar Yasası'nın 4'üncü maddeleri **"Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz."**demektedir. Yine anayasanın 140/6, Hâkimler ve Savcılar Yasası'nın 5/4'üncü maddelerinde belirtildiği gibi **"Hâkimler ve savcılar idari görevleri yönünden Adalet Bakanlığı'na bağlıdırlar"**.

Bu nedenlerle, Adalet Bakanı, soruşturma ve yargılama yetkisinin kullanılmasında Yargıçlara ve Cumhuriyet Savcılarına emir ve talimat veremez. Böyle bir talimat verildiğinde, yargı bağımsızlığını korumak adına bunu yerine getirmemek, görevi yapan Cumhuriyet Savcısı ve Yargıca düşer.

Ne yazık ki Habur sınır kapısında yapılan soruşturma ve yargılamada bu yasal kuralın çiğnendiğini görüyoruz. Cumhuriyet Savcılarının ve Yargıçların soruşturma ve yargılama yetkisine birilerinin karıştığı, emir ve talimat vererek anayasal suç işlediği anlaşılmaktadır.

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. **Süheyl Batum**, ***“PKK’lilerin “pişman olmadıklarını” ifade etmelerine karşın serbest bırakılmalarının, TCY’nin 221. maddesiyle bağdaştırılmayacağını; bir yanda halen suçlarının ne olduğu bilmediğimiz saygın profesörlerin, akademisyerin Ergenekon davası kapsamında aylardır cezaevinde tutulduğuna şahit oluyor; diğer yandan giysileriyle, söylemleriyle çok açık bir biçimde PKK üyesi olduğunu bildiğimiz kişiler neye dayandırıldığı bilinmeden serbest bırakılıyor. Türkiye’de terör kavramı değiştiriliyor.”*** değerlendirmesini yapmakta.

2.1.2.- YARDIMCI OLMAK İSTİYORUZ, AMA AKP'NİN NE YAPMAK İSTEDİĞİNİ ANLAMİYORUZ

(Silahın, terörün tamamen ortadan kalkması doğrultusunda iyi niyetle atılabilecek adımları memnuniyetle karşılıyoruz Deniz BAYKAL)

İYİ NİYETLİ ADIMLARI MEMNUNİYETLE KARŞILARIZ: Silahlı terörün bir yöntem değil, bitmelidir, bitecektir. Bunun teröristler tarafından da idrak edilmiş olmasından memnuniyet duyarım. Bunu idrak edenlere yardımcı olmak istiyoruz. Silahın, terörün tamamen ortadan kalkması doğrultusunda iyi niyetle atılabilecek adımları memnuniyetle karşılıyoruz. Ama bunun Türkiye'nin ulusal bütünlüğü üzerinde bir pazarlık sonucunu doğuracak gelişmelere yol açmasını kesinlikle kabul etmeyiz. **Teröristler dağdan inmelidir ama bu Türkiye üzerinde yapılmış olan pazarlığın ön ödemesi olarak uygulanmamalıdır.**

DAĞDAN İNMELERİNDEN MEMNUNİYET DUYARIZ: Bu terörü yapanları toplum, kamuoyu mahkûm etmeye başlamıştır. Bu işe bir son vermenin artık kaçınılmaz olduğu ortaya çıkmıştır. Bu gerçeğin PKK'lılarca da kabul edilmekte olduğunu görüyoruz. PKK'nın artık terör yöntemini terk etme ve dağa çıkmış olan insanların dağdan inip, Türkiye'de normal yaşam için bir arayışa girmiş olmalarını memnuniyetle karşılıyoruz.

PKK GEÇİCİ DEĞİL, KESİN OLARAK SİLAH BIRAKMALIDIR: PKK'lı teröristler artık silahı geçici olarak değil, kesin olarak bırakmalıdırlar. Silahlı mücadeleden vazgeçmelidirler. Türkiye'ye gelip, Türkiye'de toplum içinde kendilerine bir yer tutmaya çalışmalıdırlar. Bu kaçınılmaz hale gelmektedir.

YENİ DÖNEM UMUDU: PKK terörünün sorumluları, İmralı'daki, Kandil'deki sorumlular, bu konuda yeni bir döneme geçme kararını almış olduklarını umut ediyorum. **Bu doğrultuda atılacak adımları memnuniyetle karşılıyorum. Türkiye üzerinden yapılmış bir pazarlığın ön ödemesi olarak anlaşılmalıdır.** Bazı insanlar dağdan indikleri için Türkiye, yanlış istikamette toplumumuzu ayrıştıracak, etnik temelde toplumumuzu bölecek, yanlış uygulamaların içine sürüklenmemelidir.

ANCAK, KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZDEN HİÇBİR ŞEKİLDE ÖDÜN VERMEYİZ

Silahlı terörden vazgeçmelerinden memnuniyet duyarız ama bu vazgeçme karşılığında Türkiye'nin huzurunu, barışını, dayanışmasını, milli bütünlüğünü sarsmaya yönelik adımlar atılmasını, böylesine tavizler verilmesini kesinlikle doğal karşılamayız. Türkiye üzerinde bir pazarlık yapıp sonra bu pazarlığın ilk ödemesi diye silahlı mücadeleden bazı insanların vazgeçmesini, kamuoyumuzun bu tavizleri vermek üzere yönlendirilmesi için bir bahane haline dönüştürülmesini kesinlikle uygun görmeyiz

PKK AKLANMIŞTIR: Hükümet nezdinde “PKK’lı olmanın bir suç olmadığı”, ortaya çıkan bu tabloyla ortaya çıkmıştır. Gelenler pişmanlık için gelmiyorlar, ‘terör örgütünü temsil için geldik’ diyorlar, ‘mektup getirdik’ diyorlar, ‘örgütün parçasıyız’ diyorlar, onlara hiçbir şey yapılmıyor.

Örgütün üyesi olmak ve örgütü reddetmemek, Ceza Kanunumuzun 221. maddesine nasıl sığdırılıyor. Hukuk nezdinde PKK bu operasyonla aklandı. Teröristi kahraman yapmak her baba yiğidin harcı değildir. AKP bunu başarmıştır, hukuku katledilmiştir.

SEVİNENLERİ SUÇLAMAYALIM: Kimse o sevinç gösterilerini yapanları suçlamasın. Onlar kendileri açısından hak ettikleri düşündükleri bir bayramı yaşamaktadırlar. Önemli olan o sevincin onlara yaşatılmış, zafer duygusunun verilebilmiş olmasıdır. Başbakan ‘bu sevinç tablosu’ diyor ama bu utanç tablosudur. Teröristlerin kahraman haline dönüştükleri bir manzaradır.

BUNUN ARKASINDA ULUSLARARASI BİR PROJE VARDIR. ABD’de hazırlanmış olan o proje doğrultusunda bu eylem planı, bu üçlü arasında müzakere edilmiş ve sahneye konulmuştur. Bu eylem planının içinde, PKK’lıların şanlı şerefle Türkiye’ye gelmeleri vardır.

PROJE, VALİNİN ELİNDEDİR: Gelen PKK’lıların Diyarbakır Valisi’ne teslim ettikleri o proje çok açık bir biçimde Kürdistan coğrafyasının artık kabul edilmesini öngörmektedir. Bu mesaj Türkiye’ye taşınmış ve devlet temsilcileri tarafından alınmıştır.

PKK TERÖRÜ GERİ TEPMEYE BAŞLAMIŞTIR: ABD, Irak’ı tahliye edecektir. Türkiye’deki PKK terörünün en büyük desteği, Irak’a yerleşmiş olan, Kandil Dağı’nda karargâhını kurmuş olan PKK örgütüdür. Bunu Irak’ın sürdürmesi mümkün değildir. Amerika çekildikten sonra bu durumu Türkiye’nin kabul etmesi mümkün değildir. Dünyada artık terör yoluyla siyasi sonuç elde etmek bütün insanların karşı çıktığı bir anlayıştır. Burada artık PKK sınıra gelmiştir.

‘PKK artık iniyor, o zaman biz de bir şeyler yapalım’ diyerek ayrışmaya yol açacak adımlar atmaya kalkılırsa, bu da kabul edilemez, Türkiye’yi ayrıştıracak, Türkiye’de bizi etnik temelde daha da ayrıştırılmış bir toplum haline getirecek adımlar kesinlikle atılmamalıdır.

2.1.3.- “BU BİR TÜRKİYE PROJESİ DEĞİLDİR; BU BİR AKP, PKK VE DTP PROJESİDİR.”

İŞTE BUNU ANLAMİYORUZ: “İmralı, hükümetin açılım olarak savunduğu sürecin adeta bir aynasıdır. Bu sürecin gerçek bir demokrasi açılımına dönüşmesinin en önemli koşullarından biri İmralı’ya yaklaşımdır. **Çünkü Kürtlerin gözü kulağı İmralı’dadır**” (DTP Genel Başkanı Ahmet Türk)

‘Demokratik’ açılım politikalarıyla bir şeyler yapılmak isteniyor, yapılmak istenen şeyler konusunda toplumu uyarıyor yanlışlara karşı çıkıyor, Türkiye’yi ayrıştıracak politikalara engel olan bir tavır takınıyoruz. Bunda başarılı olduk.

İktidar, şu ana kadar eğer kafasının arkasından, Türkiye’yi ayrıştıracak bazı politikaları hayata geçirmeyi planladıysa bile bunları yaşama geçirememiştir.

PKK’yı muhatap almayız laflarına rağmen, uygulamada onlarla iş tutmaya başlaması, birlikte yürümeye başlaması göstermiştir ki silahla mücadele edenler bir noktada amaçlarına ulaşabileceklerini düşünmeye başlamışlardır. Muhatap alındığı için de o insanlar hak etmedikleri bir itibarı ve ağırlığı bölgede kazanmaya başlamışlardır, siyasi ağırlık kazanmaya başlamışlardır.

A.- AKP İKTİDARI, BÖLGEDEKİ KÜRT KÖKENLİ YURTTAŞLARIMIZIN TALEPLERİNİN FARKINDA VE BİLİNCİNDE DEĞİL

Bölgedeki insanlarımız, bölgedeki Kürt kökenli yurttaşlarımız;

- Teröre karşı terörden şikâyetçi, kepenk kapatma zorlamasından şikâyetçi, herkes güven içinde yaşayabilmek, çoluğunu çocuğunu yetiştirmek istiyor.
- Türkiye içinde haysiyetine, şerefine, kimliğine saygı gösterilmesini talep ederek eşit vatandaş olarak Türkiye’de hak sahibi olmak istiyor.

Türkiye’den ayrışmanın peşinde koşan yok, o bölgede. Ama ayrışmanın peşinde koşan dağdakileri iktidar muhatap alırsa, onu otorite hâline getirirse, bölgede ki yurttaşlarımız da doğal olarak bundan olumsuz etkilenirler. **Şimdi Türkiye böyle bir açmazın içine doğru sürüklenmektedir.**

Şu ana kadar bu projenin oluşmasıyla bizim hiçbir bilgimiz yoktur, nasıl oluştuğu hakkında hiçbir gözlemimiz yoktur. Bu son olayla bunun

arkasında kimlerin olduđu, bu konudaki spekülasyonların ne kadar gerçekçi olduđu ortaya çıkmıştır.

Cumhuriyet Halk Partisini bu işin içine çekmek için çok gayret gösterildi ve onun için sürekli olarak “**Gelin, açılımı beraber yapalım, tek başımıza yapmayalım**” dediler, şimdi kendileri tek başına yapıyorlar.

Biz şu ana kadar Türkiye’ye yönelik, devleti ve milleti ayrıştırmaya yönelik projeler karşısında dirençli ve etkili bir mücadele verdik ve bunu şu ana kadar engelledik.

Türkiye’ye gelecekte ayrıştırmaya yönelik projelerin karşısında biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak en etkili muhalefeti sürdürmeye devam edeceğiz.

B.- BU İKTİDAR SAYESİNDE, TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ADETA RESMEN KUTLANIYOR.

“Türkiye’de etnik bir husumetin tohumları atılıyor. Terör örgütünün kuruluş yıldönümü adeta “Hayırlı bir olay, bir milli gün” kutlanır gibi kutlanıyor. Şerefe otobüsler, minibüsler yakılıyor, sokaklarda her türlü kanunsuz eylem sergileniyor. Güvenlik güçlerine taşla, baltayla saldırılıyor.

Hükümet acz içinde. Açılım, açılım diyordunuz, işte size açılım...

Karakollar basılıyor, baskınlar rutine biniyor, aynı karakola ertesi gün yeni bir saldırı daha yapılıyor. Karakollar basılırken İçişleri Bakanı nerede? Olay terör olayı olmaktan çıkıyor. Dağlıca baskını sırasında Anadolu’nun herhangi bir yerinde hiç kimse, sen şu kökendensin, demedi. Herkes birlikte üzüldü. Artık, insanlar birbirlerini suçlar hale geldi. Eskiden husumetin hedefi PKK’ydi, artık PKK olayı olmaktan çıkmaya başladı. İşin temelini bırakıyoruz, kabahat onda mı, bunda mı? Kabahat iktidarda...

Bu iktidar, Başbakan Türkiye’yi bölmektedir. Türkiye’yi bir an önce bölünme sürecinden uzaklaştırmak için bu iktidarı uzaklaştırmak gerekir...”

Kişinin resmi dilde değil sadece kendi etnik grubunun dilinde eğitim görme hakkı yahut kendi siyasi (bölgesel) yönetimini kurma hakkı **kolektif haklardır**. Bu haklar, kişinin ikincil kimliğini birincil kimliğe dönüştürmeye çaba göstermesi ihtimalini artırır, **çünkü bir devlette iki resmi dil ve iki ulus olamaz.**

Atatürk, milleti büyük ölçüde türdeş (homojen) bir varlık olarak düşünerek ve bu topraklarda yüzyıllar boyunca çeşitli etnik ve dini unsurlar arasında cereyan eden kültürel alışverişi görüşü göz önünde tutarak artık bir 'millet'den bahsedebileceğimiz sonucuna varmış ve **bu millete 'Türk' 'sifatını' değil 'ismini' vermiştir.** Sıfat belli etnik kimliği ima eder, isim şemsiye, ortak adı.

1924, 1960 ve 1982 Anayasalarımız, devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkesin Türk olduğunu belirtmiştir. Bu Anayasalar, Türk olmak için, belli etnik kimliklere yahut dinlere mensup olmamak gibi, başka bir şart aramamıştır. Bu demektir ki bu Anayasalar Türk olmak için belli bir etnik gruba ait olmak şartını da aramamıştır.

C.- BAŞBAKAN PKK TUZAĞINA DÜŞMÜŞTÜR, AÇMAZI BUDUR BAŞBAKANIN.

Geçenlerde İzmir'de çok acı olaylar yaşandı. Bu olayları Başbakan; "**PKK bayrağını açarsan böyle olur.**" Şeklinde değerlendirdi.

Allah aşkına Sn Başbakan, sen şu işte kafanı bir netleştirsene. **PKK bayrağını açmak Türkiye'nin nerelerinde suç, nerelerinde suç değil bir liste ver de biz de öğrenelim?**

Türkiye'de PKK bayrağının açılmadığı yer mi var? Sen, bugüne kadar PKK bayrağının açılmasına göz yuman Başbakan değil misin? Senden güç alarak bu bayrakları açmıyorlar mı? Taa Habur'dan başlayarak Türkiye'nin her yerinde sokaklarda, her olayda Apo'nun posterlerini, PKK bayraklarını alarak Türkiye'nin bütün kentlerinde insanlar, senin gözlerinin önünde, emniyet güçlerinin gözleri önünde Türkiye'de dolaşmıyorlar mı? Kim alıştırdı bunu?

Bunu alıştıran sensin, bunun kapısını açan sensin, buna göz yuman sensin. Şimdi tepki ortaya çıkmaya başlayınca dönüp diyorsun ki "Bayrak asma." Sen başbakansın. Örgüt bayrağının astırmama görevi ve sorumluluğu senin omuzlarının üzerindedir, Sn. Başbakan.

Başbakanın açmazı bu. Başbakanın açmazı, PKK karşısında hem işbirliği hem de vatandaşın karşısında şikâyetçi konumuna girmenin tutarsızlığı.

İkisini de idare edecek, hem PKK atına binecek hem de Türkiye'nin milli bütünlük atına binecek, ikisini birden götürecek.

Senin bu çift ata binme maceran sirklerde olur, palyaçolar yapar

D.- ALİ SİRMEN: “AÇILIM FİYASKOSU”

İzmir’de DTP’nin önceden organize meydan okuyuş mitinginin ardından çıkan olaylar, Başbakan’ın sözleri, ardından da **Cemil Çiçek’in** açıklamaları AKP’nin ABD’nin talimatıyla ve büyük umutlarla başlattığı Kürt açılımının ne kadar büyük bir fiyasko olduğunu bir kez daha serdi gözler önüne. Hemen belirtmek yararlı olacak. Konunun soğukkanlılıkla, enine boyuna konuşulup tartışılmasını, yeni politikalar oluşturulmasını içeren bir Kürt açılımının zamanı gelmişti ve doğru dürüst yönetildiği takdirde, yararlı olacağı kesindi.

Bu yüzdendir ki, büyük çoğunluk böyle bir açılıma destek verdi. Gerçi verilen destek AKP’nin istediği türden açık çek değildi. Akli başında hiç kimse, içeriği ve nasıl yönetileceği, dolayısıyla da ne sonuç vereceği belli olmayan bir açılıma açık çek veremezdi.

Bu konuda yirmi yıl önce yazılmış bir raporu olan CHP’nin Genel Başkanı Deniz Baykal da bunlar arasındaydı. Zaman Baykal’ın haklı olduğunu da gösterdi.

Açılımın sonucunun ne olduğu konusunda salim bir karara varmak için önce şu soruya yanıt vermek gerekir:

1- Açılım denen girişim, Türkiye’yi germiş midir, yoksa yumuşatmış mıdır?
2- Açılımdan önce bir Türk - Kürt gerginliği var mıydı, açılımdan sonra var oldu mu?
Diyarbakırspor’un lig macerasından, Silopi zafer törenlerine ve İzmir’deki olaylara kadar bütün olaylar, açılımın Türkiye’yi yumuşatmayıp gerdiğini gösteriyor. Başka bir deyişle, bütün yaşadığımız olaylar göz önünde bulundurulduğunda, Kürt-Türk gerginliği yokken ya da asgari düzeydeyken, açılımdan sonra bunun tehlikeli bir biçimde arttığını görüyoruz.

Bütün bunlar, Tayyip Erdoğan’ın, ABD “tavsiyesi!” ile başlattığı açılımın fiyaskoyla sonuçlandığının kesin göstergeleridir.

Açılım neden başarısız olmuştur? Sebepleri şöyle sıralayabiliriz:

1- Bu girişim AKP’nin öz malı değil, ısmarlamadır. Irak’tan çekilme konumunda olan ABD bölgede elverişli ortamın yaratılması için AKP’ye açılım yönünde, en kibar deyimle, telkinde bulunmuştur. Gerçi açılımın ABD çıkarına olması illa bizim de karşı olmamızı gerektirmez; elverişli ortamdan yararlanarak iki ülkenin çıkarlarını bu alanda hiç değilse bir süre için birleştirmek akıllı bir tavidir. **Ama bunun için açılım projesine Türkiye’nin katkılarının da yerli malı olması gerekir.**

2- AKP’nin de, lideri Erdoğan’ın da, Kürt sorunu konusunda net bir görüşleri ve seçenekli çözüm önerileri mevcut değildi.

Bu konuda ana muhalefet CHP’den örnek alabilirler, onların daha önce yaptıkları çalışmalardan yararlanabilirlerdi.

CHP de kamuoyu önünde kendi çalışmalarını daha belirgin biçimde animsatarak bu konuda en hazırlıklı parti olduğunu, geçmiş raporlarına sahip çıktığını söyleyebilirdi.

3 - Açılım, ABD telkininden öteye geçemedi ve PKK ile sınırlı kaldı. Oysa sorun daha geniş ve derindi. Ama belli ki, AKP hazırlıksız yakalanmıştı.

4- Açılımda, Kürt-Türk ayrımı yapılmadan bütün Türkiye'nin zaman zaman birbirleriyle çelişir gibi görünen duyarlılıklarına çok dikkat etmeli, bunları kışkırtmamaya azami özen gösterilmeliydi. Gösterilmedi.

5- Nihayet bu açılımın mimarı olduklarını ileri süren iç taşeronlar, kimlerle dans ettiklerini iyi bilmeli, PKK ile DTP'nin duygu ve kafa yapılarını iyi kavrayarak nasıl davranabileceklerini hesaplayıp ona göre hareket edebilmeliydiler.

DTP lideri **Ahmet Türk**'ün İzmir olayları üzerine, töre cinayeti ve kan davaları temelli feodal kültüründen gelen kafa yapısının ürünü olan çok çirkin tehditleri ve Silopi olayları sırasındaki tavırları, açılıma soyunanların kimlerle dans etmek zorunda olduğunu göstermiştir.

Herhalde, kendi kapatılması da gündeme sık sık gelen bir partinin mensuplarının DTP'nin aşırılıklarına karşı tek yanıtı kapatılma tehdidi olmamalıydı.

Ne yazık ki, ilgili tarafların çapları yüzünden açılımdan yarar değil, zarar gelmiştir.

Ali SİRMEN

2.1.4.- TÜRKİYE 'DEMOKRATİK AÇILIM'IN İÇERİĞİNİ TBMM'DE DE ÖĞRENEMEDİ

“İçeriği belli olmayan, gizlenen bir proje TBMM’ye bir genel görüşmeyle taşınmak istendi, ama bir tek kelime yeni, aydınlatıcı, açıklayıcı değerlendirme yapılmadı. Bu, TBMM’ye saygısızlığın ifadesidir, kamuoyuna karşı saygısızlığın ifadesidir. Bu gizleme çabası, bilgi vermekten kaçınma anlayışı hiç kuşku yok ki söylenecek olanların Türkiye’yi rahatsız edeceğinin bilinmesinden kaynaklanmaktadır. Tabii dünkü olayın altında bu tuzağın bir 10 Kasım günü TBMM’ye taşınmak istenmesi tahrik edici bir neden olmuştur.”

İçişleri Bakanı Atalay, TBMM konuşması da hükümetin “açılım” söylemine veya projesine açıklık kazandırmadı. Bakan Atalay’ın TBMM konuşmasında yapılacakları aşağıdaki şekilde özetlendi.

Kısa vadede atılacak adımlar

- * Üniversitelerde Kürtçe bölüm kurulmasının önü açılacak.
- * Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yol kontrolleri azaltılacak ve yayla yasaklarının kaldırılması.
- * Vatandaşların sosyal yaşamlarında anadil kullanmalarının önündeki engeller kaldırılacak.

Orta vadede atılacak adımlar

- * Bağımsız bir Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonu kurulacak.
- * Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, bağımsız ve sivil bir İnsan Hakları Kurumu’na dönüştürülecek
- * Kolluk hakkındaki şikâyetlerin incelenmesi ve sonuçlandırılmasını sağlamaya yönelik bir mekanizma oluşturulacak.
- * Yerleşim birimlerine, yerel talep olması halinde, eski isimlerinin verilebilmesine imkân sağlanacak.
- * Siyasi partiler hukukunun alanını genişletme amacıyla siyasi propaganda hakkının önündeki bazı yasal engeller kaldırılacak. Siyasi partilerin seçim çalışmalarında anadillerini kullanarak seçmenlere seslenebilme imkânı verilecek

Uzun vadede ise hedef: Yeni bir Anayasa

Hükümet adına İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın yapmış olduğu bu konuşma dahi, AKP açılımının içinin ne kadar boş olduğunun, AKP’nin bu konularda ne kadar düşünce fakiri olduğunun, devlet anlayışının ne kadar kof olduğunun çok açık bir göstergesidir.

2.1.5.- BUNLARI BİZ, YİRMİ YIL ÖNCE SÖYLEDİK

Biz, Türkiye’de kimlik konusuna, insan hakları, demokrasi konusuna, dil konusuna yönelik anlayışımızı yirmi yıl öncesinden beri aynı şekilde sürdürüyoruz. Bu konuda raporlar yazan tek parti olmuşuz. Parti programlarında bu konuda ilke ve politikalarına ayrıntılı olarak yer veren tek parti olmuşuz.

- **“Biz, birbirinden farklı kimliklere sahip olabiliriz, olmak zorunda değiliz, böyle bir zorlamanın anlamı yok, ama kendini belli bir farklı bir etnik kimliğe mensup eden herkes saygıdeğerdir, o etnik kimliğini özgürce yaşayabilir. Buna yönelik yasal engeller mutlaka kaldırılmalıdır.” Bunları biz yirmi yıl önce söylemişiz.**
- **“Kürtçe yasak dil olmaktan çıkarılmalıdır, Kürtçe de konuşulabilir bir dil hâline dönüşmelidir”. Bunları biz yirmi yıl önce söylemişiz, bu konuda yirmi yıl evvel yasa teklifi vermişiz.**
- **“Bir insanın kendi kimliğini ifade etmek en temel hakkıdır. Sen içinden ne geçiyorsa onu söyleyeceksin, Çerkez’sen Çerkez’sin, Gürcü isen Gürcü’sün, Kürt’sen Kürt’sün. Onu senden başka kimse bilemez, sen bilirsin, sen ne dersen o. Senin kimliğin de senin en büyük şerefindir, şanıdır, devlet de buna saygı göstermek zorundadır.” Bunları biz yirmi yıl önce söylemişiz.**
- **“Ama devlet bu işlere karışmayacak. Devlet, insanların etnik kimliğiyle ilgilenmeyecek, uğraşmayacak. Etnik kimliğini bir devlet işi gibi görerek oraya nüfuz etmeye çalışmayacak. Herkesin inancı, herkesin kimliği kendine”. Bunları biz yirmi yıl önce söylemişiz.**
- **“Devlet, etnik kör olacak, kimsenin etnisitesini görmeyecek, sadece vatandaşı görecek. Vatandaşa da eşit muamele yapacak, ne istiyorsa kendi imkânları çerçevesinde onu yapacak”. Bunları da biz yirmi yıl önce söylemişiz.**

Laik demokratik cumhuriyetimizin sarsılmaz temellerini oluşturan “Ulus Devlet ve Üniter Devlet” yapılanmamıza güç katan, “Çoğulcu Demokrasilerin” olmazsa olmazını oluşturan “BİREYSEL KÜLTÜREL HAKLARLA” ilgili olarak söylenmesi gereken her şeyi, çağdaş ileri demokrasi ülkelerinde var olan tüm hakları ve hukuku, BİZ, CHP olarak, onun Genel Başkanı DENİZ BAYKAL olarak, tam yirmi yıl evvel söylemişiz, bunun kavgasını vermişiz, söylemeye de devam ediyoruz.

A.- AKP İSE, DEVLET ŞEMSIYESİNİ BİR ETNİK KİMLİĞİN İÇİNE SOKARAK, TOPLUMU AYRIŞTIRIYOR

Başbakan Türkiye’de çok tehlikeli bir tartışmayı açmıştır. Gerçekten üzüntü duyarak ifade ediyorum, ben bu sözü kullanmam, son döneme kadar kullanmadım, kimse için böyle bir itham yapmadım ama bir süreden beri; ancak şimdi Başbakana bölücülük yapıyorsun diyorum. Çünkü samimi kanaatim odur, teşhisim odur, Başbakan Türkiye’yi bölmektedir

Bu yanlış, sakıncalı ve çok tehlikeli bir politika ve uygulamadır.

Birileri zaten ayrıştırmayı istiyor olabilir, birileri ayrıştırmak için eline silah almış mücadeleye ediyor olabilir.

Onlar, devlete “bizim ayrılığımızı kabul et, devlet katında da kabul et, hukuk düzeninde, insan hakları, demokrasi çerçevesinde değil, devlet düzeninde de kabul et ve bizim ayrışmamızın önünü açacak adımları at” diyor olabilir.

Ancak, iktidar olarak onlarla işbirliği yaptığın anda, onların uğrunda yirmibeş yıldır silahlı mücadele verdikleri hedefi, silahsız onlara teslim etme sonucunu doğurur.

B.- BİZ, “HER KÖKENDEN İNSANIMIZ TÜRKİYE’NİN AYRILMAZ, EŞİT BİR PARÇASI OLSUN”, İSTİYORUZ.

Hangi kökenden olursa olsun, 776 bin kilometrekare üzerinde yaşayan tüm Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına, herkese, kökü kökeni ne olursa olsun herkese, biz, her alanda kendimiz için ne talep ediyorsak, tüm o hakların ve imkânların onlara da tanınması gerektiğine inanıyoruz.

Biz, “her kökenden insanımız Türkiye’nin ayrılmaz, eşit bir parçası olsun”, istiyoruz.

Biz, “kimseyi ayrıştırmayalım, kimseyi dışarıya yöneltmeyelim, kimseyi itmeyeyim, herkesi alalım, kazanalım, kaynaştıralım, birleştirelim”, istiyoruz.

Biz, “Güneydoğu’da yaşayan Kürt kökenli vatandaşlarımızın, Türkiye Cumhuriyetinin hangi kökenden olursa olsun, ister Gürcü olsun, ister Çerkez olsun, ister Laz olsun, ister Arap olsun, ister benim etnik kimliğim falan mühim değil ben vatandaşım diyen olsun, her vatandaşımızın gelebildiği her yere, yükselebileceği her konuma, önüne farklı engeller konulmadan, en rahat şekilde gelmesini mümkün kılmak”, istiyoruz.

Biz bunları istiyoruz; AKP iktidarı ise, tarihimizde ilk kez devlet katına eğitim yoluyla etnik ayrımcılığı sokmaya, halkımızı etnik farklılıklarına göre ayrıştırmaya çalışıyor. Buna hiçbir zaman, hiçbir şekilde geçit vermeyeceğiz.

2.1.6.- AKP İKTİDARI İLE TÜRKİYE DEĞERLERİNİ YİTİRİYOR, KÖKLERİ KURUTULMAK İSTENİLİYOR

A.- AKP'NİN İLLEGAL KARARGAHI

“Bir siyasi hesaplaşma, kamplaşma karargâhının, bir suçlama merkezinin müthiş imkânları kullanarak faaliyet halinde olduğunu görüyorum. O karargah AKP'nin kendi derin devlet organizasyonudur. AKP'nin kendi derin devlet karargâhıdır.”

“Başbakan'a 'karargâh kurdun' diyorum. Başbakan sesini çıkarmıyor. Benim söylediğim karargah sadece telefon dinleme ile ilgili değil. Belge üretimi ile ilgili karargâh. Askerle savaşın, yargı ile savaşın en önemli kaynaklarından biri telefon dinlemelerle elde edilen şey. Sadece telefon dinleme sistemi değil. Bunların içerde ajanları var istihbaratları var. Bunlar da belge topluyor, illegal faaliyetlerde bulunuyorlar..

Benim ve ailemle ilgili CIA belgeleri ortalıkta dolaştırılmıştı. Bunlarda o karargâhın ürettiği sahte belgelerdir Öyle çalışan bir karargâh var. Bu çok vahim bir olay. Asıl mesele odur.”

AKP KARARGAHININ, yargıya müdahalelerinde yeni bir aşama:

Adalet Bakanlığı'nın, yasadışı telefon dinleme iddialarını araştırmak üzere dinlemenin merkezi olan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nda (TİB) arama kararı veren Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı **Osman Kaçmaz** ile cumhuriyet mitinglerine katılmakla “suçlanan” ve yasadışı dinlemeye ilişkin suç duyurusunda bulunan YARSAV Başkanı **Ömer Faruk Eminağaoğlu**'nun meslekten ihracını istemesi, AKP iktidarının kendisi ile uyumlu olan herkesi tasfiye etme hareketinin yeni bir aşamasıdır.

Kaçmaz ile Eminağaoğlu'nun ihraç edilip edilmeyeceğine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) karar verecek.

Kaçmaz ve Eminağaoğlu'nun ihracı istemli rapor, Adalet Bakanı **Sadullah Ergin** ve Müsteşar **Ahmet Kahraman** tarafından da onaylandı. Kaçmaz ve Eminağaoğlu ile ilgili kararı verecek olan HSYK'ye gönderilen raporun HSYK açısından bağlayıcılığı bulunmuyor.

Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kaçmaz, verdiği kararlarla AKP iktidarını en çok rahatsız eden yargıçlar arasında yer aldı. Kaçmaz, Cumhurbaşkanı **Abdullah Gül** hakkında “**Kayıp Trilyon**” davasında “**şüpheli**” sıfatını kullanmış ve yargılanması gerektiğine karar vermişti. Kaçmaz, Başbakan **Tayyip Erdoğan**’ın **Abdullah Öcalan**’dan iki kez “**Sayın**” ve şehitlerden de “**kelle**” diye söz etmesi nedeniyle yapılan suç duyurularına ilişkin verilen takipsizlik kararını da kaldırmıştı. Kaçmaz, en son Eminağaoğlu’nun telefonlarının dinlenip dinlenmediği konusunda TİB’in tüm dinleme kayıtlarının kontrol edilmesi kararına imza atmıştı.

Eminağaoğlu’nun Ergenekon soruşturmasına ilişkin usulsüzlüklerle ilgili yaptığı açıklamaları da dosyaya konuldu. Eminağaoğlu’nun meslekten ihracına gerekçe yapılan suçlamalar arasında “**Sabih Kanadoğlu’nun evinin aranmasının ardından yaptığı açıklama, Cumhuriyet gazetesine destek vermek, Cumhuriyet mitinglerine katılmak, Adalet Bakanı ve müsteşarı hakkında açıklamalar da**” bulunmaktadır.

Sincan hâkimi **Osman Kaçmaz** ve YARSAV Genel Başkanı **Ömer Faruk Eminağaoğlu** hakkındaki ihraç istemi, AKP iktidarının “**yargıyı sindirme**” çabalarının yeni bir aşamadır.

Demokrasilerde, siyasi iktidarın hoşuna gitmeyen kararlar alındı diye yargıca baskı kurmak, yargıcın düşüncelerini baskılamak, onun sağlıklı karar almasını engellemek istemesi söz konusu olamaz.

AKP iktidarının bu cüretkar kararları “**Türkiye’nin adım adım örtülü faşizme doğru sürüklenmekte oluşunun**” yeni kanıtlarıdır.

B.- BUNLAR DA “DEVLET ADAMI” OLACAKLAR

Örnek I:

“Ancak bazen Türkiye’de muhalefet ile çeteler arasındaki sınırın nerede olduğunu anlamakta zorlanıyoruz. Çünkü mühimmatla, silahlarla yakalanan, devleti yıkmaya yönelik ve kendi kafalarına göre çetelerin yönettiği bir rejime kaydırma çabası içinde olan kişilerin avukatlığına soyunmuş bir muhalefetle Türkiye’nin demokratik standartlarda, AB standartlarında bir ülke olması kolay bir süreç değil. Herkes hata yapabilir, hatalardan dönmek de bir erdemdir.”

Bu sözleri söyleyen, Devlet Bakanı ve AB’den sorumlu Başmüzakereci Egemen Bağış. Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Cumhuriyeti kurmuş, çağdaş Türkiye’nin demokratik hukuk devletinin temellerini atmış, onu çağdaş dünyaya açmış, iktidarda veya muhalefette erdemli siyaseti, dürüst yönetimi kendine temel ilke edinmiş, ülkenin bağımsızlığını tüm değerlerinin üzerinde tutmuş, kuruluşundan bugüne yolsuzluklarla, çetelerle, darbecilerle mücadelede kararlılığını her zaman en üst düzeyde sürdürmüş olan Cumhuriyet Halk Partisi’ne, onun liderine veya kadrolarına bu üslupla hiç kimse konuşamaz, hiç kimse böyle bir suçlamayı yapamaz.

Hele bir AKP'li, ister başbakan, isterse bakan olsun hiç yapamaz. Hele, yurt dışında resmi temaslarında Türkiye küçük düşürmeyi bir alışkanlık haline getirmiş olan Egemen Bağış hiç yapamaz.

Örnek II:

“Memurların uyarı grevine katılması yasadışıdır. KESK yapısı itibarıyla kendi yasal haklarını kullansın. Yasal olmayan bir durumla ilgili olarak o kurumların yöneticileri gerekli olan neyse bunu tabii ki takip edecekler. Eğer yasaların çiğnendiği bir ülkede yasaların çiğnenmesine müsaade edilirse ülke yol geçen hanına döner”

Bunu söyleyen de, Türkiye sınırları dışındayken demokrasi havarisi kesilen, Türkiye’de ise telefonları izinsiz ve hukuksuz olarak dinletmeyi, temel insan haklarını ihlal etmeyi, emekçinin hakkını çiğnetmeyi, anayasayı ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeleri, İLO sözleşmelerini umursamayan bir kişi, yani Türkiye’nin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan.

Örnek III:

“Başbakan’ın, Meclis Genel Kurulu’na ara verildiğinde, TBMM Başkanı’ni azarlamış olması TBMM’ye hakarettir. Bu koşullarda Sayın Meclis Başkanı, artık görevini yapamaz haledir, öncelikle Meclis Başkanı’na yakışan, derhal görevinden istifa etmektir. Çünkü Başbakan, Meclis Başkanı’nın amiri değildir. Sayın Başbakan, milletvekilliği yapmadan doğrudan Başbakan olmuştur. Parlamento içtüzüğünü, anayasayı bilmemektedir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gibi, parlamentoyu yöneteceğini zannetmektedir.”

Örnek IV:

Dışişleri Bakanı, “1 mart 2003 tezkeresi iyi ki geçmedi, eğer o tezkere geçmiş olsaydı Türkiye savaş alanına dönecekti” demiş. Kendisine ve hükümete **“günaydın”** diyoruz. Ancak Dışişleri Bakanı’na soruyoruz: Sen o karar alınırken, Başbakan’ın, **“dışişlerinden, özellikle Orta-Doğu’dan sorumlu”** Başdanışmanı değil miydin?

Bunu tek başına Cumhuriyet Halk Partisi 2003 yılından önce söylüyordu. Bunu söylediği için de her türlü saldırıya hedef olarak seçilmişti, her türlü haksızlık reva görülmüştü. Altı yıl sonra devletin Dışişleri Bakanı, Cumhuriyet Halk Partisinin haklı olduğunu itiraf ediyor.

Peki, o tezkereyi Meclise kim getirmişti? Bugünkü Dışişleri Bakanımızın, Türkiye’yi savaş alanına döndüreceğini söylediği tezkereyi bu Meclise kim getirmişti? Hangi kadro getirmişti, hangi parti getirmişti, hangi hükümet getirmişti?

Örnek V:

TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu, **Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'na (um:ag)** polis olduğunu söyleyen iki kişinin gelip “*Burada ne yapıyorsunuz*” benzeri sorular yöneltmesi ve daha sonra da bu kişilerin sahte polis olabileceğinin kendisine bildirilmesi olayını TBMM gündemine taşıdı.

Mumcu, her yıl “**Adalet ve Demokrasi**” başlığı altında pek çok sivil toplum örgütünün katıldığı etkinlikler düzenlediğini, bunun için vakıfta toplantılar yapıldığını ve bunların 16 yıldır tekrarlandığını anımsattı. Bu yılki ilk toplantının 4 Kasım akşamı gerçekleştirildiğine dikkat çeken Mumcu, “***Olayı öğrenince, İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalay'ı aradım. Durumu anlattıktan sonra ‘demokratik bir ülkede mi, yoksa başka bir rejimin olduğu ülkede mi yaşadığımızı’ sordum; o da konuyu bilmediğini, araştırıp bilgi vereceğini söyledi***” açıklamasını yaptı

Uzmanlık ve ilgi alanını iç boş açılımlara kaydıran İçişleri bakanı Beşir Atalay'ın konuya kayıtsız kalmasını, konu ile ilgili olarak adeta “olayı-adiyeden” tavrı takınmasını hiç yadırgamadık. Zira İçişleri bakanının, “içi boş konularla uğraşmayı, bu tür konuları halktan kaçırarak gizli ve zaman zaman illegal partnerlerle yürütmeyi” bir alışkanlık haline getirdiğini herkes artık biliyor. Sn. **Güldal Mumcu**'nun dediği gibi, “***Bu, adalet değildir, demokrasi hiç değildir. Polis devletine, hatta İslami polis devletine gidiştir***”.

C.- EN ÇOK MEMUR DİYANET'E ALINACAK

Kamu kurum ve kuruluşları ile KİT'ler ve mahalli idarelere bu ay 6 bin 259 yeni memur alınıyor. Yeni memurların 2 bin 295'i Diyanet İşleri Başkanlığında göreve başlayacak.

Devlet Personel Başkanlığından edinilen bilgiye göre, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarınca merkezi yerleştirme yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığına gönderilen (Milli Eğitim Bakanlığına ait öğretmen kadroları ve kariyer meslek memurları dışında kalan) listelerde yer alan 6 bin 259 kadro ve pozisyona ÖSYM Başkanlığınca yeni yerleştirme yapılacak.

Bunların 650'si bakanlıkları, 1353'ü genel müdürlük ve müsteşarlıklara, 2 bin 522'si başkanlıklara, 857'si KİT'lere, 376'sı mahalli idarelere, 501'i de üniversitelere atanacak. Yerleştirme yapılacak kurum sayısı ise 181'i bulacak.

Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelere alınacak yeni memurların 2 bin 288'i din hizmetleri, 1701'i genel idare hizmetleri, 694'ü teknik hizmetler, 586'sı sağlık hizmetleri, 108'i yardımcı hizmetler, 13'ü eğitim öğretim hizmetleri, 12'si de avukatlık hizmetleri sınıfında görev yapacak. 857 memur da KİT'lerde istihdam edilecek.

Memurların bin 953'ü lise mezunları, bin 588'i 2 yıllık yüksekokul, 2 bin 718'i de 4 yıllık yüksekokul mezunları arasından seçilecek.

D.- DANIŞTAY BAŞKANI MUSTAFA BİRDEN'DEN, BAŞBAKAN'A HAKLI TEPKİ

“Sayın Başbakan’ın, Danıştay’da görülmekte olan sözü edilen dava hakkında eleştiri sınırlarını aşan, daire kararını ideolojik olarak niteleyen açıklamalarını bir talihsizlik olarak görüyoruz.

Değerlendirmeye esas alınan daire kararında yargılama süreci henüz bitmiş değildir. Danıştay ilgili dairesince verilen yürütmenin durdurulması kararının, Danıştay’ın ilgili kurulunda itirazın görüşülmesi mümkündür.

Anayasadan aldığı yetki ile Türk milleti adına yargı yetkisini kullanan ve 141 yıllık onurlu bir geçmişe sahip olan Danıştay, sadece hukukun üstünlüğünü hedeflemekte, siyasi ve ideolojik kaygılarla karar verdiği yolundaki suçlamayı kesinlikle hak etmemektedir.

Bu bağlamda, yargı kararını siyasi ya da ideolojik bir karar olarak nitelendirmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Danıştay’ı ve mensuplarını verdiği kararlar nedeniyle suçlayıcı, töhmet altında bırakıcı fikir, kanaat ve beyanları anayasal koruma altına alınan mahkemelerin bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü açısından ciddi bir sakınca olarak görmekteyiz.

Unutulmamalıdır ki, bu tip açıklamalar, söylemler, kanaatler yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına zarar vermekte; yargının, kamuoyu nezdindeki güveni ve saygınlığında tahribata yol açmaktadır.

Danıştayımıza ve kararlarına yönelik değerlendirme ve eleştirilerde daha özenli davranılması ve devlet adına yetki kullananlarca bu hususa daha duyarlı olunması gerektiğinin haklı beklentisini taşımaktayız.”

E.- AKP CHP’Lİ BELEDİYELERE KARŞI AYRIMCILIK YAPIYOR

CHP kazandı, belediyeye yardımlar kesildi

Adalar Belediye Başkanı Dr. Mustafa Farsakoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 29 Mart yerel seçimlerinden önce Adalar Belediyesi’ne 8.5 milyon TL yardımda bulunmasına karşın seçim sonrası tüm yardımlarını kesmesini, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ise Adalar’ın sorunlarını dinlemek için geldiği Büyükdada’da kendisiyle hiç konuşmamasını “**siyasi ayrımcılık**” olarak nitelendirdi.

Demokratik rejimlerde kamu kurumlarının etkin bir işbirliği içinde çalışmasının gerekliliğine dikkat çeken Farsakoğlu, AKP hükümetinin ve AKP’li belediye

başkanlarının söylemlerinde “**etnik ve dinsel ayrımcılığa**” vurgu yapmalarına karşın yapılan “**siyasi ayrımcılık**”tan söz etmediklerini kaydetti.

Farsakoğlu, “**Ben böyle siyasi bir anlayış görmedim. Farklı düşünce ve siyasi görüşlerinden dolayı insanları yok sayarak ayrımcılık yapıyorlar. Siyasi ayrımcılık ve kayırmacılık devlet düzenini yok eder; bu ayrımcılık, devleti hatta rejimi bile yıkar**” uyarısında bulundu.

F.- İKTİDARIN HUKUKSUZ KARARLARI ANAYASA MAHKEMESİ'NDEN DÖNÜYOR

Anayasa Mahkemesi'nden Üç İptal Kararı Daha

Partimizin, TBMM Grubu'nun ortak imzaları ile Anayasa Mahkemesi'ne yapmış olduğumuz “Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan yatırım indiriminde süre sınırlaması, ücretlilerin de yüzde 35'lik vergi tarifesine dahil olması ve geçici 67'nci maddede dar gelirli mükellefler için öngörülen tevkifat” hükümlerinin Anayasaya aykırılık nedeniyle üç ayrı davayı sonuçlandırarak, taleplerimizi haklı görerek her üç konuda da iptal kararı verdi.

Seçim Kanunu'nu da Anayasa Mahkemesi'ne Taşдық

Hükümetin son değişiklikle her ilin en az 2 milletvekili çıkarmasını düzenleyen kanununu, “**eşit oy ve temsilde adalet ilkesine**” aykırılık gerekçesiyle iptal edilmesi talebiyle Anayasa Mahkemesine götürdük. CHP Grup Başkanvekili **Hakkı Suha OKAY**, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, **kanunun, Anayasa'nın 2, 10, 67 ve 80. maddelerine aykırı olduğunu öne sürerek, iptali ve yürürlüğünün durdurulması için Yüksek Mahkeme'ye başvuruda bulduklarını bildirdi**. Söz konusu kanun ile ikinci milletvekili çıkaramayan illere ikinci milletvekili verilmesinin düzenlendiğini hatırlatan Okay, değişiklik öncesinde ise nüfusu ne olursa olsun her ile en az bir milletvekili verildiğini belirtti.

Milletvekili Seçim Kanunu'nun milletvekili sayılarının tespitinde zaten adaletsiz bir sistem öngördüğünü ifade eden Okay, “**Yapılan değişiklik, bu adaletsizliği daha da derinleştirmektedir**” dedi.

2.1.7.- İKTİDAR, YARGININ BAĞIMSIZLIĞINA SAYGI GÖSTERMİYOR

A.- BAŞBAKAN YARGIYA AÇIKTAN MÜDAHALE EDİYOR

MAHKEMENİN TAKDİRİ: Ankara'daki askeri mahkeme kendi yetkisi dahilinde bir soruşturma yapıyor. Yaparken, her mahkeme uygun gördüğü, 'ek teknik bilgi, bilirkişi ya da uzman kuruluş değerlendirmesine' ihtiyaç hisseder. **Bu onun takdirine kalmış bir şey.**

BU İŞ BİTTİ' DENİLEMEZ: Ne Anayasamızda, ne yasalarımızda, ne de usul hukukumuzda bir mahkeme Adli Tıp'tan görüş aldıysa artık bir başka mahkemenin bir başka görüş almasına ihtiyaç yok, '*Bu burada bitmiştir*' hükmü yoktur.

YARGIYA MÜDAHALE: Başbakan, '*Sen artık bu Adli Tıp raporuyla idare et.*' diyor. Hukuk bilmeyen, hukuk nosyonu olmayan Başbakan'ın yargıya böyle bir müdahalede bulunma yetkisi yoktur. Yargı hangi teknik bilgiye ihtiyaç duyacağını kendisi takdir eder. İstanbul'daki mahkeme Adli Tıp'tan görüş almış. Olabilir. Ankara'da ki askeri yargı da, buradaki polis enstitüsünden, grafoloji uzmanlarından görüş isteyebilir, hükmünü ona göre verebilir. Uzman görüşü yargının kararını tayin edemez.

B.- AMAÇLARI, YARGIYA GÖZDAĞI VERMEK

Adalet Bakanlığı'nın isim belirtmeksizin 11 bin savcı ve yargıç hakkında soruşturma açılabilmesine olanak vermesi açıkça bir "yargıya gözdağı ve baskı" operasyonudur.

"Yalnızca telefon numaraları belirtilerek hâkim ve savcılar dinlendi. Bu açıkça suçlu yaratma belgesidir. Hukuk devletini savunma görevi olan Adalet Bakanlığı'nın böylesi ucu açık bir soruşturma izni vermesinin hukukta yeri yoktur. Yapılmak istenenin "korku imparatorluğu yaratmak, faşist yönetim anlayışını benimsetmek. Amaç, bir yandan yargıya gözdağı vermek bir taraftan da yargıyı sindirip, baskı altına almaktır. Hukuksuzluk bu siyasal iktidar döneminde ayyuka çıktı. Bunların işlemlerinde hukuka uygunluk aramanın anlamı kalmamıştır. Kendilerine göre yeni bir devlet düzeni anlayışı getirmişlerdir. Bu anlayışla Türkiye'de kuvvetler ayrılığı ilkesine göre hiçbir şekilde müdahale edilmemesi gereken yargı alanına doğrudan el koymak istemektedirler. Onun için hukukilik boyutunda değil iktidarın hukuk dışı anlayışının bir belgesi olarak bakmak lazım."

C.- YARGIÇ TEMİNATI SARSILIYOR

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, YARSAV Başkanı **Ömer Faruk Eminağaoğlu** ile Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı **Osman Kaçmaz** hakkındaki soruşturmayla ilgili olarak, **“Siyasi iktidarın yargıya müdahalesinin tipik bir örneğini daha yaşıyoruz”** değerlendirmesi yapılarak;

“Anayasanın 2. maddesinde yazılı bulunan, Cumhuriyetin temel nitelikleri arasında sayılan, hukuk devletinin en önemli özelliklerinden olan yargı bağımsızlığının önemli ölçüde bir yara daha aldığı” belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi: **“Anayasamızda teminat altına alınmış olan yargıç ve savcı güvencesi sarsıntıya uğruyor ve bütün bunlar ülkemizde onarılmaz toplumsal sıkıntıya yol açıyor. Kuvvetler ayrılığına dayalı demokratik rejimin ve onun olmazsa olmazı bağımsız yargıyı içine sindiremeyen siyasal iktidarların, yargıyı hırpalamak, baskı altına almak ve onu kendilerine ram etmek çabaları dünyada ve ülkemizde de örnekleri görüldüğü gibi hep hüsrarla sonuçlanmıştır.**

Habere konu hâkim ve savcımızın eylem ve davranışlarıyla ilgili olarak iddiaları ve dosyaları inceleyerek karar verme yetkisi, çoğunluğu bağımsız yüksek yargıçlardan oluşan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun görev ve sorumluluğundadır. Yüksek kurulun kendi meslektaşlarıyla ilgili olarak en doğru, gerçekçi ve en adil kararı vereceklerine yürekten inanıyoruz.” denildi.